



Palestina – Israël Werkgroep Rijnmond e.o.

Waarom blijven wij
volhouden?

Steun organisaties die aan vrede werken

Sinds de verschrikkelijke aanslag van Hamas op 7 oktober en het daaropvolgende geweld van Israël is de situatie in het Heilige Land voor veel mensen alleen maar complexer geworden. In bijna de hele wereld neemt men, ieder vanuit zijn eigen perspectief, stelling. Helaas vaak voor de ene en (dus) tegen de andere partij in dit conflict; en te vaak met voorbijgaan aan de context en de voorgeschiedenis.

De werkgroep PAIS Rijnmond heeft maar één doel voor ogen: gerechtigheid en een rechtvaardige vrede; overall ter wereld en in die regio in het bijzonder. En daarin staan wij niet alleen.

Naast korte achtergrondartikelen vindt u in deze editie van onze nieuwsbrief kort samengevat informatie over organisaties die daar ieder op hun eigen manier aan werken. Het is een selectie, maar wij hopen dat u ze naar eigen inzicht steunt, persoonlijk of gesteund door uw kerk of organisatie.

Meer achtergronden vindt u op onze website www.paisrijnmond.nl.

Hele generaties jonge Israëliërs zijn en worden als dienstplichtigen ingezet om de bezetting van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook in stand te houden. Dat met grote negatieve gevolgen voor de ontwikkeling en het welzijn van deze jonge bevolking. De aanhoudende financiële, economische en mentale last van de bezetting is voor de staat Israël inmiddels enorm; en dat heeft z'n uitwerking in de bevolking. Zo zelfs dat ex-militairen aandacht vragen voor wat er in de bezette gebieden gebeurt.



Breaking the Silence is een organisatie van veteranen die sinds het begin van de Tweede Intifada in het Israëlische leger hebben gediend en die het Israëlische publiek duidelijk willen maken wat de realiteit is van het dagelijks leven in de bezette gebieden. Zij willen het publieke debat stimuleren door duidelijk te maken welke prijs jonge soldaten betalen die dagelijks geconfronteerd worden

met een burgerbevolking en die permanent betrokken worden bij de controle over het dagelijks leven van die bevolking. Breaking the Silence richt zich op het beëindigen van de bezetting. www.breakingthesilence.org.il

Het wordt ons niet makkelijk gemaakt

Waarom blijven we dan toch volhouden?

De in de afgelopen jaren steeds verder opgevoerde dagelijkse repressie door Israël over Palestijnen wordt sinds enkele maanden overschaduwd door een verwoesting van, cynisch genoeg, bijna Bijbelse proporties.

Waar de militaire onderdrukking op de Westbank gewoon doorgaat, met 8 maanden na 7 oktober meer dan 500 dodelijke slachtoffers aan Palestijnse zijde en 12 van Israël, gaat het in Gaza inmiddels om rond de 35.000 slachtoffers; in huizen, tentenkampen, ziekenhuizen en scholen.

Ook zien we de brutale radicalisering aan joodse zijde door kolonisten in Jeruzalem en daarbuiten, die misbruik maken van de ruimte die zij krijgen van een radicaal en oorlogszuchtig kabinet. Tijdens een Israëliëse vlaggenmars door Oost-Jeruzalem bedreigen de vlaggendragers zelfs journalisten. Zo slaagt Israël steeds beter in het realiseren van een éénstaat-oplossing waarin Palestijnen permanent onderdrukt worden. Waarom blijven we dan toch volhouden te wijzen op dit onrecht?

De eerste reden is dat recht en gerechtigheid te allen tijde voor iedereen onvervreemdbaar zijn. En waar die met voeten worden getreden, past maar één reactie: weerstand. Die leveren Palestijnen ook. Met als standaardreactie van Israël dagelijkse arrestaties (ook van kinderen), opsluitingen zonder proces, onderdrukking van iedere vorm van ontwikkeling, het steeds verder in bezit nemen van Palestijnse grond voor de bouw van 'nederzettingen' (in 30 jaar van 250.000 naar meer dan 750.000 Israëliëse bewoners) met daartussen een wegennet dat Palestijnse dorpen van elkaar en van bijbehorende landerijen afsnijdt.

De tweede reden is dat we zien dat steeds meer joodse organisaties en jongeren deze gedachten over gerechtigheid, recht en gelijkwaardigheid van harte uitdragen en op basis daarvan stelling nemen. Meer dan oudere generaties die meekregen dat de 'nieuwe inwoners' van het Heilige Land toch wel een bijzondere status hadden. Begrijpelijk, maar waar Israël zich het enige democratische land in het Midden-Oosten noemt, mag het ook aangesproken worden om zelf die democratische waarden zonder onderscheid toe te passen; dus óók op de inwoners die er al waren voordat de staat Israël werd gesticht. Het ontbreekt het land immers niet aan intellectueel kapitaal.

En wij spreken Israël, voor alle duidelijkheid, aan vanuit een gevoel van verbondenheid; zoals je een vriend, familielid of buur aanspreekt wanneer je vindt dat die over grenzen gaat. Waar al vaak volstrekt ongelijkwaardige argumenten worden gewogen en gehanteerd, is toch zonneklaar dat het met geweld domineren van anderen in strijd is met gerechtigheid, rechtvaardigheid en recht.

Tenslotte: de geschiedenis leert dat degene die een oorlog begint (of een ander land bezet) dat uiteindelijk (ook al kan het lang duren) altijd verliest. Een extra reden om de dialoog aan te blijven gaan; daar in Het Land, maar vooral ook in onze eigen omgeving.



Christian Peacemakers Team is een in de jaren '80 door vrede proclamerende kerken (Church of the Brethern, Mennonite/Doopsgezinden en Friends/Quakers) opgerichte internationale organisatie. Zij plaatst teams op uitnodiging van lokale vredesinitiatieven in gemeenschappen die geconfronteerd worden met situaties van dodelijke conflicten. www.cpt-nl.org



Om aandacht te vragen voor de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen door het Israëliëse leger en de misstanden waarmee dit gepaard gaat, heeft een aantal organisaties samen de **Palestijnse kinderrechtcoalitie** opgericht. www.palestijnsekinderencoalitie.org



Rotterdam voor Gaza is een initiatief van maatschappelijke organisaties, kerken en politieke partijen die elkaar vinden in de verontwaardiging over de bezetting van de Palestijnse gebieden, de schending van de mensenrechten op de Westoever en Jerusalem en in de Gazastroom. www.rotterdamvoorgaza.nl



Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld. We geven kinderen een gezonde start en de kans om te leren. En we beschermen hen tegen honger, misbruik, verwaarlozing en uitbuiting. www.savethechildren.nl

Verbeelding brengt je overal

De Italiaan Antonio Gramsci zei ooit 'De geschiedenis leert, maar heeft geen leerlingen'. Gramsci was in de jaren '20 van de vorige eeuw de eerste leider van de communistische partij in Italië. Mussolini zette hem gevangen en na 10 jaar opsluiting stierf hij. Je kunt de manier waarop de staat Israël sinds 1948 op de Westbank en in Gaza omgaat met de oorspronkelijke inwoners zien als het bewijs van de stelling van Gramsci.

Maar wij zien ook de moed, de Sumud, die veel Palestijnen en ook Israëliërs houden en daarom het verlangen naar verandering niet opgeven. Wij trekken ons op aan degenen die sterk blijven om door te zetten met het zoeken van vrede zonder geweld. Dat is waar wij voor willen staan, dat is ons voorgehouden/geleerd in onze menswording, ons geloof. En we hebben het geloof in een menselijke liefdevolle samenleving omarmd met een schets voor ogen van het 'Beloofde Land' als land van Shalom, waar iedereen in liefde met elkaar omgaat. De oriëntatie op Jeruzalem, de stad van vrede.

Een voorbeeld daarvan is de familie Nassar, bekend van Tent of Nations, de boerderij op de Westbank bij Bethlehem. Daoud Nassar en zijn dochter spraken recent in de Utrechtse Nicolaïkerk en zeiden daar: 'Wij weigeren vijanden te zijn en wij weigeren slachtoffer te zijn. Wij mensen zijn een mozaïek, we vullen elkaar aan en maken er zo iets moois van'.

Zij kiezen dus voor samenwerking, daar in het klein en met ons in het groot. De ruim 250 bezoekers van die bijeenkomst zijn daarvan getuigen en deelgenoot geworden; zij geven de moed niet op met hun betrokkenheid door steun te blijven geven.

Nog zo'n mooi voorbeeld van volhouden is dat jongetje in Gaza dat zo trots energie opwekt met zijn windmolentje, waardoor mensen hun mobiel bij hem kunnen opladen. Laten we zulke kleine dingen zien om zelf ook mogelijkheden te zoeken en te ondernemen om de moed te tonen door te gaan en anderen daarmee te helpen. Organiseer bijvoorbeeld een wake, collecteer of spreek met anderen over de situatie in Palestina en Israël.

Albert Einstein leerde al: 'Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal'



En toch moet vrede er komen. Er moet voor de Palestijnen, en met name de jongeren, uitzicht komen op een beter leven. Daarom werken, ondanks latente tegenwerking door Israël welgezinde regeringen en venijnig verzet vanuit de Israëlische overheid heel veel organisaties aan vrede. Organisaties in Israël, in Palestina, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en veel andere Europese landen. Organisaties die concrete hulp bieden aan slachtoffers, die misstanden signaleren, die observeren, die werken aan informatievoorziening en bewustwording, en die laagdrempelig joodse en Palestijnse mensen met elkaar in contact brengen. U vindt een selectie in dit themanummer, maar er zijn er veel meer.



Machsom Watch werkt eraan dat het Israëlische publiek de bezetting, de schending van de mensenrechten en de noodzaak er een einde aan te maken erkent. Hun ‘wapen’ is open, eerlijke en transparante informatievoorziening over het gedrag van de Israëlische staat ten opzichte van Palestijnse burgers. Vrouwen staan bijvoorbeeld bij checkpoints en hebben zo nodig contact met Israëlische superieuren.

www.machsomwatch.org



Sinds zijn oprichting in 1989 documenteert **B'Tselem** de schendingen van mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden. Het centrum pleit voor beëindiging van de bezetting en wil dat bereiken door het geweld en het onrecht die met de annexatie samenhangen naar buiten te brengen. B'Tselem wordt gezien als een zeer betrouwbare bron.

www.btselem.org



KUMI NOW is een samenwerkingsverband van Palestijnse, Israëlische en internationale organisaties die ijveren voor het respecteren van het internationaal recht in de Palestijns – Israëlische zaak. Initiatiefnemer is Sabeel Palestina.

www.kuminow.com



The Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardige oplossing voor de kwestie Palestina/Israël en komt op voor de rechten van de Palestijnen. TRF richt zich op de Nederlandse samenleving door druk op de politiek, campagnes, evenementen en publicaties van nieuws en achtergronden.

www.rightsforum.org



Jewish Voice for Peace streeft naar een wereld waarin alle mensen, van de VS tot Palestina, leven in vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en waardigheid. Net als generaties Joodse linkse activisten voor ons, vechten wij voor de bevrijding van alle mensen. Wij geloven dat we, door ons te organiseren, de instellingen en structuren die onrecht in stand houden kunnen en zullen ontmantelen, en er iets nieuws, vreugdevols, moois en waardevols voor in de plaats kunnen laten groeien.

www.jewishvoiceforpeace.org



Yesh Din is een Israëlische organisatie die betrouwbare en actuele informatie over de systematische mensenrechtenschendingen in de bezette gebieden documenteert, verzamelt en verspreidt. Op individueel niveau werkt ze aan individuele hulp bij mensenrechtenschending en behartigt publieke en juridische belangen om Israëlische autoriteiten te houden aan internationaal humanitair recht.

www.yesh-din.org



Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun geweldloze verzet tegen de bezetting van hun land door Israël en tegen de daaruit voortvloeiende schendingen van mensenrechten en internationaal recht. De Palestijnse bevrijdingstheologie biedt een alternatief voor de theologie van christenzionisten die bezetting en daaruit voortvloeiend geweld rechtvaardigt.

www.kairos-sabeel.nl

Het leek in het begin zo mooi; maar nu is er alle reden voor verzet!

Israël, ooit de jonge joodse staat in het Midden-Oosten waar met veel enthousiasme werd gebouwd aan nieuwe dorpen en steden, de woestijn tot bloei kwam, bossen werden aangeplant en jonge mensen van de eerste naoorlogse West-Europese generaties in de kibboetsiem gingen werken. Met nieuw elan, een jonge democratie en hoop op een nieuwe toekomst voor het joodse volk. Je hoort er ook nu nog veel 'babyboomers' met enige weemoed over praten.

Wat velen zich toen, en soms ook nu nog, niet voldoende realiseren, was dat veel van dat enthousiasme en die hoop ten koste ging van het volk dat al eeuwenlang Palestina bewoonde. In de praktijk werden vele duizenden Palestijnse bewoners uit hun dorpen verdreven, hun woonsteden met de grond gelijk gemaakt waarna daarop -vaak met steun vanuit Europa- bossen werden aangeplant, verlaten landerijen in gebruik genomen en kibboetsiem gesticht.

Hoewel Palestijnen, al dan niet actief gesteund door omliggende Arabische landen, zich verzetten, werd steeds meer land van Palestijnse boeren afgenomen, werden steeds meer en grotere joodse nederzettingen gebouwd en werd een wegennet aangelegd dat Palestijnse dorpen van hun landerijen afsnijdt. Zo werd Israël een exclusief joodse staat waar minderheden in het land zelf feitelijk tweederangsburgers werden en de mensen in de Westbank en Gaza onder permanent militair gezag kwamen; dit met alle gevolgen van dien. De bouw van de muur en de aanleg van mijnenvelden achter grenshekken, deels binnen bezet Palestijns gebied, maakten de bezetting en onderdrukking extra goed zichtbaar, en het isolement van de Palestijnen extra schrijnend.



*“Normaal” straatbeeld:
De onderdrukking is dagelijks zichtbaar bij Palestijnse jongeren die frequent worden aangehouden en ondervraagd door soldaten van het Israëlische leger. Zie straatnaam.*

Wij in de westerse wereld hebben dit allemaal, vrijwel kritiekloos, laten gebeuren.

Waarschijnlijk beschaamd over wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, geleid door economische en geopolitieke belangen en voor velen gelegitimeerd door de opstelling van de Protestantse kerk, die spreekt over 'onopgeefbare verbondenheid met het joodse volk'. Maar het is de staat Israël die steeds gewelddadiger en dodelijker onderdrukt. En dat is géén oordeel over het joodse volk ...!

Maar ook in Israël komt men in verzet. Niet per sé vanwege onderdrukking van de Palestijnen, maar wel vanwege de onvrede over het steeds extremere beleid, de aanhoudende bezetting, de grootschalige militaire inzet die daarvoor nodig is en de impact die dat heeft op de Israëlische samenleving. Genoeg is genoeg. Voor veel oudere Israëliërs, maar zeker voor de jongere generaties die vaak goed opgeleid en beter geïnformeerd streven naar een vreedzamer samenleving.

En Palestijnse jongeren, geconfronteerd met de inperking van hun kansen op onderwijs, werk en wonen en met afnemende bewegingsvrijheid komen in opstand; uit woede en onmacht. Om deze vicieuze cirkels te doorbreken heeft de dominante partij, de staat Israël, de sleutel: **Stop de brute onderdrukking!** Kom tot serieuze gesprekken over een rechtvaardige oplossing voor iedereen en zorg voor vrede in dit op dit moment niet meer zo Heilige Land.

Input voor gesprek en meningsvorming

In het kader van onze missie om via informatievoorziening en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven bij te dragen aan het bereiken van een rechtvaardige vrede voor Israëliërs en Palestijnen, heeft de PAIS werkgroep in het afgelopen jaren 3x eerder een brochure uitgebracht. Digitaal en in druk verspreid, mede ter ondersteuning van bijeenkomsten en om geïnteresseerden materiaal te verschaffen om in eigen kring het gesprek met anderen aan te gaan. Gesprekstof over de situatie in de bezette gebieden, omdat daarover (tot de dramatische gebeurtenissen op 7 oktober 2023) in de Nederlandse pers eigenlijk niet of nauwelijks werd gesproken. Een korte weergave:

'Christenen voor vrede in Palestina' In deze brochure uit 2018 wordt kort de Oproep van de Palestijnse kerken in het zgn. Kairos-document verwoord. Een oproep aan de westerse Christelijke kerken om zich het lijden van het Palestijnse volk aan te trekken. Verder wordt aangegeven hoe verschillende religies zich tot deze kwestie verhouden en worden kort enkele theologische visies gegeven.

'Het dagelijks leven in bezet Palestina' Hierin staat centraal hoe de bezetting uitwerkt naar het dagelijks leven van de Palestijnen. Met welke beperkingen zij te maken hebben, wat dit betekent voor de huisvesting, het werk op het land (voor zover de grond al niet onteigend is), voor de economie en opgroeiende jongeren. Wat betekent het om onder militair gezag te moeten leven.

'Opgroeien en leven met intimidatie en geweld' Een brochure die bericht over de situatie waarin Palestijnse kinderen onder militaire bezetting moeten opgroeien. Vol angst, verdriet en depressie. Met machteloze ouders die het vaak ook niet meer weten. Met het risico om als kind, na arrestatie, in een militaire gevangenis te worden opgesloten. Zonder bezoek van ouders en soms zelfs in eenzame opsluiting. Onvoorstelbaar, maar in bezet gebied toch de werkelijkheid.

➔ **Deze brochures zijn te verkrijgen.** Digitaal en, voor zo lang de voorraad strekt, ook in druk.

Vraag ze aan; voor u zelf, maar eventueel ook voor verspreiding en of gebruik in een gespreksgroep.

Bericht ons daarover via de mail paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com.

Wegkijken kan niet meer! *Waar velen van ons over de kwestie Israël – Palestina door gebrekkige kennis van de situatie, vanwege het standpunt van onze kerk of uit schaamte voor wat het joodse volk in de Holocaust is aangedaan nog reden hadden om te zwijgen, kan dit na de afschuwelijke gebeurtenissen in en rond Gaza en alle publiciteit daar omheen, niet meer. Er moet iets gebeuren. Er moet een voor beide volken (joods en Palestijns) veilige en rechtvaardige oplossing komen.*

*En omdat beide partijen sterk getraumatiseerd zijn en niet in staat om een uitweg te vinden, moeten zij daarbij hulp van buitenaf krijgen. En niet in het minst vanuit de westerse wereld; de VS en Europa. En dat zal pas gebeuren als gewone mensen als u en wij daarop aandringen. Onze regeringen, en ook kerkelijke organisaties e.a., zitten gevangen in structuren en belangen (w.o. economische) en moeten onder druk worden gezet om actief te gaan werken aan vrede. **Daarom onze oproep om vol te houden.** Door met mensen om u heen het gesprek aan te gaan, informatie uit te wisselen, (voor)oordelen en dogma's weg te*

nemen en op alle denkbare fronten te streven naar vrede. Vrede, niet alleen voor de nu onderdrukte Palestijnen, maar óók voor de in vijanddenken en trauma's gevangen Israëliërs.

En dat de kwestie heel complex is, is geen goede reden om niets te doen! Als de wil er is en we zijn als rijke westerse wereld bereid om serieus deel van de oplossing te zijn, dan kan dit. En dan is ook de eveneens rijke Arabische wereld bereid zich aan te sluiten. **Maar het begint hier en nu met ... ons!**

Kom daarom in beweging. Informeer u, ga met anderen het gesprek aan of organiseer een bijeenkomst. Wij kunnen en willen u daar zo nodig bij ondersteunen. Mail ons, en ... **doe iets!**

Borden als onderstaand wijzen erop dat het gebied waar Palestijnen wonen levensgevaarlijk is.

De vraag is voor wie?



Wij stellen het op prijs wanneer u zich bij ons aanmeldt als belangstellende. Dat kan op het mailadres paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com.

Dan kunnen wij u blijvend informeren over de ontwikkelingen. En zoekt u meer informatie over ons werk en dat van anderen, kijk dan op www.paisrijnmond.nl.

Onze oproep tot volhouden, ook te midden van alle geweld en niets ontziende vernietiging, vindt z'n grond in ons geloof in de toekomst.

Daarom onderstaand vers uit 'Zangen van zoeken en zien'; tekst van Jacqueline Roelofs – v.d. Linden:

*'Wij geloven in een toekomst
die op vrede is gericht.*

*Wij geloven in de zoektocht
naar dat stralend vergezicht.*

*Ja, wij durven te geloven
in het niet te doven licht.*

Nawoord (Mensen zijn van nature niet kwaadaardig)

We hebben de titel van dit themanummer **'Waarom blijven wij volhouden?'** bewust gekozen. Ook wij zien dat er veel misgaat in de wereld en in en rond Israël. Sinds 7 oktober is de situatie daar in snel tempo verder verslechterd. In het land zelf, waar gematigde krachten terzijde worden geschoven en protesten tegen het staatsgeweld hardhandig uiteen worden geslagen.

Maar ook voor Palestijnen die met duizenden door het Israëlische leger en de politie in 'administratieve detentie' worden gezet (dus zonder vorm van proces worden vastgehouden) in gevangenissen waar de omstandigheden ronduit erbarmelijk zijn. In feite is dat een vorm van 'collectieve bestraffing'. Dus wij zien al het lijden en de gevolgen van de oorlogssfeer die in het land Israël heerst.

➔ Maar wij zien óók al die grotere en kleine organisaties die in Israël en Palestina en daarbuiten blijven pleiten voor wederzijds respect en een rechtvaardige vrede. De opsomming in deze editie daarvan is verre van volledig. Want denk ook aan 'A land for all', de Stichting Vrede voor Palestina of 'Combatants for

Peace'. Zoek ze maar eens op. Er zijn nog veel meer.

Al deze organisaties verdienen niet alleen uw en onze steun, ze zijn ook het levende bewijs dat veel mensen nog steeds hoop hebben dat het ooit goed komt. Mensen zijn van nature niet kwaadaardig, maar soms hebben ze moeite om uit hun eigen gedachtenspingsels te ontsnappen. U kunt meehelpen deze organisaties te steunen. En natuurlijk door dit themanummer met zoveel mogelijk andere mensen te delen.

PA-IS; Palestina – Israël/ vrede. Een werkgroep van kerkelijk betrokken mensen die via informatie-uitwisseling en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven in de regio Rijnmond e.o. wil bijdragen aan bereiken van een rechtvaardige vrede voor Israëliërs en Palestijnen. Het accent ligt daarbij op de informatievoorziening over de situatie in de Palestijnse gebieden.

SIVMO werkt aan een rechtvaardiger Israël. Wij steunen Israëlische vredes- en mensenrechtengroepen die:



- Streven naar een gelijkwaardige en harmonieuze samenleving voor alle inwoners van Israël en de Palestijnse gebieden,
- Opkomen voor en steun geven aan slachtoffers van onrecht en ongelijke behandeling,
- De Israëlische maatschappij bewust maken van mensenrechtenschendingen

en de gevolgen van de bezetting, en allen (Israëli's, Palestijnen e.a.) die streven naar een rechtvaardige oplossing en die beëindiging van de bezetting zien als partners. www.info@sivmo.nl

Tenslotte de Palestijnse zegenbede uit het **Kairos-document uit 2009** *), die helaas ook nu nog voor Palestina en veel andere gebieden van toepassing is.

Zegen van onrust

*Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang is in onze harten*

*Moge god ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede*

*Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, hongersnood en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost*

*En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven
een verschil te kunnen maken in deze wereld.
Zodat we doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.*

*) U kunt dit in het Nederlands vertaalde document en toelichting openen met [Dutch.pdf \(kairospalestine.ps\)](#) .

Op de website van het christelijke Kairos Sabeel Nederland vindt u ook een 'link' naar de wekelijkse gebeden die in de 'Wave of Prayer' ('golf van gebeden') wereldwijd voor Israël en Palestina worden gezegd. www.kairos-sabeel.nl .

PAIS steunen? Wilt u het werk van de PAIS werkgroep steunen, maak dan uw bijdrage over op bankrekening NL 17 INGB 0005 45 0726 t.n.v. DC Pauluskerk, met vermelding PAIS.

paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com

www.paisrijnmond.nl