

Werkgroep PAIS Rijnmond e.o.

p/a Pauluskerk
Mauritsweg 20
3012 JR Rotterdam
Secretariaat: J.M.E. Smits



Aan de Raad van Kerken in Nederland
t.a.v. ds. K. van der Kamp,
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Betreft: Israël/Palestina-problematiek

Rotterdam, 20 januari 2018

Geachte dominee Van der Kamp,

Wij blijven u bevragen, wij kunnen niet anders.

Wij komen toch weer met een brief ook al hebben wij nog geen reactie gehad op onze voorgaande brief. Dit omdat de zaak steeds dringender wordt. Wij schamen ons diep dat wij als kerken niet verder komen met deze hoogst betreurenswaardige zaak. Wij voelen ons allen verbonden vanuit ons hart en hoofd met hen aldaar en toch blijven we aan de kant staan kijken... Dit kan niet.

Destijds voelde men zich enigszins bemoedigd door de VN en de Wereldraad van Kerken als strijders voor Vrede en Gerechtigheid.

Ondanks de ijver van verschillende secretarissen van de VN en de Wereldraad van Kerken blijken de aangenomen resoluties en vredespogingen niet te verwezenlijken. Die intentie mag nimmer worden vergeten, zeker niet door de kerken. De eerste secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, dr. Visser 't Hoofd, zou bedroefd zijn hoofd schudden als hij wist wat er nu allemaal speelt in ons land en in de wereld. De huidige secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, de Noor re. dr. Olav Fieke Teint, en Jim Winkler van de National Council of te Charges of Christa in the USA, voelen waarschijnlijk hetzelfde wanneer ze vernemen dat er weinig gehoor wordt gegeven aan hun oproep tot een Pelgrimage voor Vrede en Gerechtigheid. Zij hebben met hun oproep ook de Nederlandse Kerken aangesproken, maar in de e-flitsen van de Raad van Kerken ontbreekt de oproep. Deze oproep is op het internet te vinden onder: <http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/statement-by-general-secretaries-rev-dr-olav-fyske-tveit-tcc-and-jim-winkler-nccusa>

Nu is er wanhoop, men voelt zich in de steek gelaten.

- Minderheden (waaronder de christenen) ondervinden schade door de actieve steun van westerse christenen aan de staat Israël. Zie het artikel in NRC-Handelsblad, zie: <https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01-christelijke-steun-aan-israel-schaadt-minderheden-in-midden-oosten-al588606/appview>.
- De Verenigde Staten werken zeker niet mee in het vredesproces met hun verklaringen over de locatie van hun ambassade en het tenminste halveren van hun steun aan de Palestijnse vluchtelingen.
- En vooral het gedrag van de huidige regering in Israël, die nu ook nog eens de zo bepleite tweestatenoplossing helemaal te niet doet met hun nieuwe wet de gehele Westbank tot Israëliësch gebied te verklaren min of meer gelijktijdig met de publicatie van een nieuwe 'blacklist' van mensen, waaronder zelfs joodse mensen, die de toegang tot Israël bij voorbaat wordt ontzegd.
- Dit alles naast al het leed dat continue geschied tussen de twee partijen.

Wij doen een zeer dringend beroep op u, als Raad van Kerken in Nederland, de oproep die de Wereldraad van Kerken op 26 juni 2017 schreef niet te negeren en het gesprek in onze kerken helpen te bevorderen.

Uw reactie zien wij met grote belangstelling tegemoet.

J.M.E. Smits, namens de leden van de PAIS-werkgroep

Zie ook onze website: <http://paisrijnmond.nl>