

CRY FOR HOPE:

EEN OPROEP TOT DAADKRACHTIG OPTREDEN

Op 1 juli publiceerden Kairos Palestine en Global Kairos for Justice, het netwerk van Kairosgroepen wereldwijd, Cry for Hope. De tekst is in het Nederlands beschikbaar op cryforhope.org waar de Cry for Hope ook ondertekend kan worden.

Cry for Hope is een noodkreet van Palestijnse christenen en hun broeders en zusters in de hele wereld. Aanleiding zijn de annexatieplannen van de Israëlsche regering, waardoor de situatie van Palestijnen met de dag slechter wordt. Het lijkt alsof bijna iedereen hen in de steek heeft gelaten. Het is een noodkreet, maar tegelijkertijd een appel om de hoop, tegen alle wanhoop in, niet te verliezen. De hoop, dat de situatie gezien zal worden door medechristenen in de hele wereld en dat zij hun kerken en politici erop aanspreken om alles te doen wat in hun vermogen ligt om recht en vrede voor allen in het heilige land te bereiken.

De werkelijkheid is dat velen, vooral in Europa en Noord-Amerika, vrijwel niets hebben gedaan met het Kairos document, dat eind 2009 verscheen. In Europa lijken ook de meeste kerken de Palestijnse christenen, net als de Palestijnen in het algemeen, in de steek te hebben gelaten. Dat geldt ook voor Nederland. Ook hebben de Europese kerken nauwelijks steun gegeven of willen geven aan het Palestijns geweldloos verzet tegen het onrecht van de bezetting en ontrecting. Diverse Europese

rechtbanken hebben recent uitgesproken dat die steun juridisch gerechtvaardigd is en niet verboden mag worden.

In Nederland hebben alleen de Quakers het Kairos document aanvaard.

Ook veel Joodse stemmen, zowel in Israël als wereldwijd, hebben zich krachtig uitgesproken tegen de annexatie, het flagrante onrecht en de bezettingspolitiek van de staat Israël.

In de Noodkreet staat dat het wezen van de kerk, de integriteit van het christelijk geloof en de geloofwaardigheid van het Evangelie in het geding zijn. Het is ook een oproep om de realiteit in het land onder ogen te zien zoals die is, inclusief de aspecten van een apartheidstaat.

Vormen van theologie die onderdrukking, geweld en ontkennen van mensenrechten voor een volk rechtvaardigen zijn niet verenigbaar met het christelijk geloof en zijn een ernstig misbruik van de Bijbel. Wij worden opgeroepen dit misbruik ook in onze eigen parochies en kerken te onderkennen en ons ertegen te verzetten. Ook worden wij opgeroepen het recht te aanvaarden van Palestijnen en onszelf om ons met geweldloze middelen te verzetten tegen zulk onrecht. En daarbij onze politici krachtig aan te spreken op hun gebrek aan steun voor internationaal recht.

Kairos-Sabeel Nederland wil deze Cry for Hope graag onder uw aandacht brengen en roept iedereen op de noodkreet te ondertekenen. Dat kan op cryforhope.org. Actuele updates op facebook.com/globalkairosforjusticecoalition/

