

Palestina – Israël Werkgroep Rijnmond e.o.

p/a Pauluskerk
Mauritsweg 20
3012 JR Rotterdam

Secretariaat: paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com



Aan de kerkenraden, predikanten en voorgangers in de ruime regio Rijnmond

Rotterdam, juli 2022

2 oktober, Israëlzondag: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.’

Ieder jaar is op de eerste zondag van oktober in veel kerken aandacht voor Israëlzondag. Ook dit jaar zal dat op 2 oktober weer het geval zijn. De PKN noemt als motieven om deze dag te vieren: gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël en gebed voor het volk Israël.

De PKN stelt óók terecht dat velen bij Israël niet alleen of in eerste instantie denken aan de relatie met het *volk* Israël, maar aan de *staat* en aan het conflict tussen joden en Palestijnen. Maar de voorstellen van de PKN beperken zich tot een handreiking om mensen bij de joodse wortels van hun geloof te brengen en het begrip voor en gesprek met joden te bevorderen.

Dat gesprek is, zeker nu de nuance in het denken over jodendom steeds vaker lijkt te missen, heel belangrijk. Maar aandacht voor het jodendom is even onlosmakelijk verbonden met aandacht voor het Palestijnse volk. Zijn wij immers niet net zo onlosmakelijk verbonden met onze Palestijnse medechristenen, hun families en hun burens?

Volk op de vlucht en in diaspora

Daarom roepen wij u op om op 2 oktober ook aandacht te besteden aan wat het bestaan van de huidige staat Israël betekent voor dat Palestijnse volk; een volk dat, na eeuwenlang in ‘het Land’ te hebben gewoond, is verdreven. Naar de westelijke Jordanoever, naar kampen in Libanon, Syrië en Jordanië (met bijna 6 miljoen mensen ongeveer een kwart van het totaal aantal vluchtelingen ter wereld buiten eigen land!) en met enkele miljoenen over de hele wereld verspreid.

De geschiedenis van een volk in diaspora herhaalt zich...

Met uw licht helpt u ons verder

De geschiedenis heeft inmiddels ook afdoende laten zien dat waar macht alleen met geweld kan worden gehandhaafd, de onderdrukkende partij op de lange termijn altijd verliest.

En uit de Schrift leren wij dat er zonder rechtvaardigheid en gerechtigheid geen vrede kan zijn! Sterker, zingen wij niet: ‘Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn. In uw rijk dat eens zal komen, en dat soms te zien zal zijn (...) Met uw licht helpt u ons verder. Hier en nu en

straks. Altijd.' En roept het evangelie ons niet op het licht te verspreiden?

Aanspreken op aanhoudend onrecht

Wie de berichten volgt, weet dat de Palestijnse bevolking sinds 1967 leeft onder bezetting en onder een militair Israëliisch bewind. Dat, terwijl volgens internationaal recht elke bezetting tijdelijk dient te zijn. U ziet ook dat er wekelijks doden vallen bij aanhoudingen en opstootjes en dat de daders meestal vrijuit gaan, terwijl elke bezettende macht de verantwoordelijkheid heeft te zorgen voor het welzijn van de bevolking in het bezette gebied.

Wij kunnen en willen niet geloven dat de wortels van zo'n bewind liggen in het geloof waar onze christelijke cultuur zijn wortels in vindt.

En juist daarom vinden wij dat wij de staat Israël mogen aanspreken op aanhoudend onrecht en onderdrukking als gevolg van het door haar al jaren gevoerde beleid.

Op basis van het Evangelie moed vinden

Om de Palestijnen te helpen in hun strijd voor gelijke rechten, èn om de Israëli's te bevrijden van het geweld dat hun bezetting teweegbrengt, zou het gesprek op Israëlzondag moeten gaan over hoe wij (als kerk en als burgers) op basis van het Evangelie de woorden en de moed kunnen vinden om Israël, haar politici en haar burgers aan te spreken en ertoe te bewegen het Palestijnse volk als zijn burens te zien en met hen om te gaan zoals je met burens hoort om te gaan. 'Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.' Hoe ingewikkeld kan het zijn?

Bijgaand sturen wij u het meest recente themanummer van de PAIS werkgroep¹ over het lijden van Palestijnse kinderen onder de huidige situatie. Wij adviseren deze schrijvende informatie te gebruiken in uw voorbereiding voor het gesprek in het kader van Israëlzondag.

Wilt u dit themanummer op papier ontvangen? Mail: paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com en geef uw naam en adres aan ons door.

U kunt op dat mailadres ook terecht voor het aanvragen van ons vorige themanummer over het dagelijks lijden van de Palestijnse bevolking.

Meer informatie kunt u ook vinden op <https://kairos-sabeel.nl/> en <http://paisrijnmond.nl/>.

Hartelijk groetend,

namens de PAIS werkgroep Rijnmond e.o.

Frans Griffioen (secretaris)

Dick Gaasbeek (voorzitter)

¹ **PA-IS; Palestina – Israël / vrede.** Een werkgroep van kerkelijk betrokken mensen die via informatie-uitwisseling en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven in de regio Rijnmond e.o. wil bijdragen aan het bereiken van een rechtvaardige vrede voor Israëliërs en Palestijnen. Het accent ligt daarbij op informatievoorziening over de situatie in de Palestijnse gebieden.